

TERUGBLIK OP 2018

Mwasi Makasi heeft met financiële steun in 2018 een reis naar Congo kunnen maken. Dit was het eerste bezoek aan de projecten sinds de oprichting van de stichting in 2011.

Het is een hartverwarmende ontmoeting geweest met de sterke vrouwen en hun gezinnen in Benseke.



Wij hebben ter plekke lopende projecten kunnen evalueren en nieuwe zorgen en behoeften in kaart gebracht.

Het doel van Mwasi Makasi is om vrouwen een zelfstandig bestaan te geven. Met trots kunnen we enkele voorbeelden geven van vrouwen die met hulp van Mwasi Makasi op eigen benen zijn gaan staan.



Weeshuis



Lau



Roselyne en Gode

Godé: ze heeft met de opbrengst van de landbouwactiviteiten geld bij elkaar verdient waarmee ze samen met andere vrouwen een bakkerij is gestart.

De in 2018 gedoneerde materialen zoals pennen en naaimachines zijn op de juiste plek beland. Deze donaties zijn in gebruik voor onderwijs en opleidingen. Lau: heeft met financiële steun (€130,-) een naaiopleiding gevolgd en tegelijk twee naaimachines van de stichting gekregen. Ze heeft nu een eigen naai-atelier nabij Kinshasa waar ze kansarme meisjes opleidt.



Naaiatelier

Na 5 jaar steun van Mwasi Makasi zijn de eerste vrouwen uit project: (Matu, Misato, Moseka, Lopele en Gode zijn nu zelfstandig: Ze kunnen nu voldoende eigen inkomen genereren om voor hun kinderen (19) te zorgen: hun kinderen zijn nu voorzien van twee maaltijden per dag en een deel van de kinderen mag naar school. Mwasi Makasi blijft deze vrouwen volgen en indien nodig begeleiden. De vrouwen maken nog steeds gebruik van Mwasi Makasi landbouwgrond voor landbouw activiteiten.

Huidige activiteiten:

- Momenteel betaalt Mwasi Makasi vanuit Nederland het schoolgeld voor zeven kinderen. Deze kinderen doen het goed op school. Over twee jaar gaan de eerste drie kinderen naar de middelbare school.
- Op verzoek helpt Mwasi Makasi bij de aanschaf van landbouwmaterialen zoals zaden, gieters en schoffels.
- Het weeshuis 'Notre Dame de Liesse' wordt financieel en materieel ondersteund.

Mwasi Makasi
is trots op deze
ondernemende vrouwen!

De huidige politiek situatie is instabiel en dat remt de vooruitgang. Daardoor is uw steun nog steeds hard nodig zodat Mwasi Makasi aan haar doelstellingen kan blijven werken. Gelukkig gebeuren er ook mooie dingen zoals de Nobelprijs voor de vrede 2018 die werd uitgereikt aan Dr. Dennis Mukwege. Met zijn inzet voor rehabilitatie van vrouwen in Congo die slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik is hij een blijvende inspiratie voor Mwasi Makasi.

